

Samen stil staan bij het slavernij verleden



Donderdag 6 juli willen wij samen stil staan bij het slavernijverleden.

Zoals jullie wellicht hebben meegekregen is dit een bijzonder jaar. Met name omdat het dit jaar 150 jaar geleden is dat er een eind gekomen is aan de gedwongen arbeid van tot slaaf gemaakt. Evenzo heeft de Koning namens het koningshuis zijn excuses hierover uitgesproken. Wij willen hier met jullie graag bij stil staan.

Op deze donderdag zullen we jullie meenemen met lezingen en voordrachten en natuurlijk muziek en eten.

We hopen dat jullie allen aanwezig kunnen zijn om deze dag samen te herdenken en te vieren.

Waar: Dapperhuis

Adres: eerste van Swindenstraat 511

Tijd: van 17.00 - 21.00 uur, inloop vanaf 16.30

*Aanmelden: reggie.hoogvliets@permens.nl
of runny.margarita1@gmail.com*



Dynamo beweegt tot meedoen